

## Duifje 10 juni 16 uur protestantse kerk Limmen

Thema: **de stilte ervaren.**

Stilte ervaren verbinden wij vaak met kloosters, met Taize, met het wekelijkse Taize avondgebed. Het doet ons goed om tot rust te komen. Maar vaak lukt het ons niet. In dit Duijfe willen we samen met Janneke Krijger zoeken naar stilte in onszelf.

Janneke neemt ons mee in een "gebed van het hart".

We proberen "de stilte te verdiepen, onszelf om te keren naar het wezenlijke, bij ons hart te komen", zoals Janneke dat verwoordde. "Dit kun je beter ervaren door waarnemen dan door denken".

Leidraad is het verhaal van Elia op de Horeb (1 Koningen 19). Elia zit in een grot en wordt na veertig dagen door een engel uitgenodigd om naar buiten te komen, niet bang te zijn en met open vizier de wereld in te gaan. Wij vinden het een spannend experiment. Graag doen we dit met jullie, met jou, met U samen.

Na afloop is er wat te drinken en een eenvoudige maaltijd waar een ieder zelf wat mee kan nemen om met elkaar te delen.

**Van harte welkom op zondag 10 juni om 16 uur in de protestantse kerk Limmen  
Zuiderkerkenlaan 25**