



## HET EVANGELIE VAN NICODEMUS

*Het evangelie van Nicodemus bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste en oudste deel zijn de zgn. Handelingen van Pilatus. Daarin wordt op hilarische wijze verteld over de procesgang en de dood van Jezus. Later is daar een 2de tekst aan toegevoegd, en samen vormen zij het zgn. evangelie van Nicodemus.*

*In Matheus 27: 52 en 53 staat dat na de kruisiging van Jezus mensen uit hun graven opstonden en verschenen in de stad Jeruzalem. Het evangelie van Nicodemus vertelt dat twee zonen van de oude Simeon ook zijn opgewekt. Op verzoek van Joodse leiders beschrijven zij dan in het toegevoegde deel hun ervaringen in het dodenrijk.*

*De twee zonen horen hoe Satan en Dodenrijk met elkaar in gesprek zijn. Satan die blij is dat hij zijn tegenstander Jezus aan het kruis heeft gebracht met hulp van joden. En Dodenrijk die bang is voor Jezus die eerder al Lazarus uit zijn greep heeft bevrijdt. Maar dan is het al te laat. Jezus breekt de poorten van het gebarricadeerde Dodenrijk open. Zijn licht vervult alles en iedereen wordt door hem weggevoerd naar het paradijs.*

### **Een verkorte versie van het later toegevoegde deel:**

*Satan, de erfgenaam der duisternis, kwam bij Hades/Dodenrijk, en zei :*  
Allesverslinder en onverzadigbare, luister naar mijn woorden.

Er is iemand Die Jezus heet, uit het geslacht der Joden, die Zichzelf Gods Zoon noemt. Hij is een mens en door onze medewerking hebben de Joden Hem gekruisigd. Nu Hij gestorven is, moet jij je gereed houden opdat wij Hem hier (in het dodenrijk) vasthouden. Hij heeft mij veel kwaad berokkend, toen Hij op de bovenwereld met de stervelingen verkeerde. Overal vervolgde Hij mijn dienaren, demonen en onheilige geesten. Alle mensen die ik krom had gemaakt en blind en mank en melaats of iets dergelijks, genas Hij door slechts een woord. Ik had velen rijp gemaakt om begraven te worden, maar ook die liet Hij door Zijn woord weer tot leven komen!

*Hades/Dodenrijk zei:*

Is Hij zo machtig, dat Hij alleen al door Zijn woord zulke dingen doet?

Kun jij iemand die zo sterk is, weerstaan?

Het schijnt mij toe dat niemand Hem zal kunnen weerstaan.

*Maar Satan... zei:*

"Allesetend, onverzadigbaar Hades/Dodenrijk, ben je bang geworden ?

Ik ben niet bang voor hem.

Ik heb Hem immers verzocht en heb mijn oude volk Israël aangevuurd tegen Hem.

Ik heb de speer gescherpt om Hem te doorboren, ik heb gal en azijn gemengd om Hem te drinken te geven, en ik heb het hout voorbereid om Hem te kruisigen en voor spijkers gezorgd.

*Hades/Dodenrijk antwoordde:*

Erfgenaam der duisternis, zoon des verderfs, duivel !

Als Hij anderen van het graf bevrijd heeft, hoe kan hij dan door ons worden vastgehouden?

Ik verslond kort geleden een dode, Lazarus genaamd, en na korte tijd heeft iemand hem met geweld weggerukt!

Volgens mij was dat Jezus, over wie jij het hebt.

Als we hem hier krijgen, vrees ik dat we gevaar lopen.

Daarom bezweer ik je bij wat jou en mij lief is: breng hem niet hier!

Ik denk dat hij hier komt om alle doden op te wekken.

*Toen Satan en Hades/Dodenrijk dat tegen elkaar zeiden,*

*klonk er een stem als een donderslag:*

"Opent Uw poorten, heersers.

Eeuwige poorten, ga open zodat de Koning der Ere zal binnengaan."

*En Hades/Dodenrijk zei hij tegen Satan:*

"Ga naar buiten als je kunt en houd hem tegen."

Dus ging Satan naar buiten.

*Toen zei Hades/Dodenrijk tegen zijn demonen:*

"Houdt de bronzen poorten en de ijzeren sluitbalken goed en stevig op slot en zet de grendels vast ...want als hij hier binnenkomt, zal er onheil over ons komen."

*Toen ze dat hadden gehoord begonnen de vaders hem allemaal te bespotten:*

*David de profeet zei:*

"Weet je niet dat ik, toen ik op aarde leefde, in mijn psalm heb geprofeteerd:

'Opent, heersers, Uw poorten?'"

*Jesaja zei:*

"Ik heb dit voorzien door de Heilige Geest en ik heb zelf geschreven:

'De doden zullen opstaan, zij die in het graf liggen zullen opgewekt worden en zij die in de aarde leven zullen zich verheugen...."

*Toen Hades/Dodenrijk voor de tweede keer de stem hoorde, stortten tegelijk de bronzen poorten ineem en de ijzeren sluitbalken werden verbrijzeld en alle geboeide doden werden bevrijd van hun boeien. En het hele Dodenrijk werd verlicht.*

*Daarop voerde Jezus hen allen naar buiten: voorvader Abraham,*

*de aartsvaders en profeten en martelaren*

*Hij vertrok naar het paradijs terwijl Hij vader Adam bij de hand hield...*

*Daar kwamen twee oude mannen hen tegemoet en zij vroegen:*

wie zijn jullie dat jullie niet in Hades/Dodenrijk zaten.

*De ene zei:*

'Ik ben Henoch, en dit is Elia'

*En daar kwam nog een kleine man die een kruis op zijn schouders droeg.*

*Zij vroegen hem: 'wie ben jij die er uit ziet als een rover, en wat moet dat kruis?'*

*Hij zei: 'ik ben een rover en een dief geweest op aarde.*

*Ik werd gekruisigd, samen met onze Heer Jezus Christus.*

*Maar toen ik aan het kruis hing ben ik in hem gaan geloven*

*Ik riep: 'Heer, als U zult regeren vergeet mij dan niet'.*

*En Jezus zei toen: 'ik beloof je, dat je vandaag nog met mij in het Paradijs zult komen'.*

Mijn kruis dragend kwam ik aartsengel Michael tegen.

Ik heb toen gezegd: 'Jezus heeft mij gestuurd!

Breng me dus naar de poort van het paradijs'

*Russische icoon 17de eeuw (Ikonenmuseum Kampen)*

*We zien op deze icoon tal van taferelen naast elkaar afgebeeld. Driemaal zien we de rover aan het*

*kruis die rechtstreeks naar de hemel is gegaan: hij wijst de weg naar het paradijs ...hij begroet Jezus met o.a. koningen David en koning Salomo bij de ingang van het paradijs .. hij praat met Henoeh en Elia die al in het paradijs zijn.*