

## Terugblik op het “Duifje” van 16 september jl

### “Tussen boosheid en vergeving”

“Allemaal ervaren we wel eens boosheid.

Het is er gewoon. En dat mag.

Je kunt je afvragen “wat kan ik met mijn boosheid?” of “hoe zorg ik dat de boosheid niet de baas over mij wordt?” of “hoe word ik mijn boosheid de baas?” stond in de aankondiging.

Maar – hoe doe je dat? Boosheid kennen we allemaal, maar vergeven is echt een werkwoord!



We begonnen dit **Duifje** met een lied en de begroeting. Daarna leidde Bert Appers in zorgvuldig gekozen woorden op heel duidelijke manier het thema in.

We baden, luisterden naar teksten van Anselm Grün en Nico ter Linden en kregen de uitnodiging iets met onze gevoelens rondom het thema te doen door middel van expressie in tekening of woord/gedicht. Gewoon erover nadenken en ermee bezig zijn op jouw eigen manier kon uiteraard ook.

Er werd heel hard aan gewerkt en er is heel wat geproduceerd! Deze “werkstukken” werden verzameld in een grote schaal.

We sloten het **Duifje** af met voorbeden, het Onze Vader en een gezongen zegenbede om vrede.

Het was een heel sfeervolle en mooie bijeenkomst. Ik vond het een beetje jammer dat de gemaakte werkstukken eigenlijk buiten beschouwing bleven. Ik had graag gehoord of gezien wat een ander bewoog om zich op die manier te uiten, maar misschien zou dat te persoonlijk kunnen zijn?

Na afloop was er weer het delen van de meegebrachte etenswaren, die – ook dit **Duifje** had prachtig weer - dan ook weer lekker buiten op het mooie terras van “ons huis” werden verorberd onder het napraten en gezellig kletsen met elkaar.

Daarna samen even opruimen en geïnspireerd door goede woorden en met een zeer voldaan gevoel weer naar huis.

**Angelie Graumans**