

Voorbereiding voor een 'Prediker – samenzijn'

terugblik op het Duifje van 20 oktober 2019 - Henk de Bruin

Prediker! Ik heb er altijd omheen gelezen en geleefd. Na een keer doorlezen zegt het me nog niks. Daarna zie ik brokstukken: een benadering vanuit verschillende hoeken: een koning overziet zijn werkveld, hier woont een wijze, daar een rijke die ons wel wat geven kan, en die ouwe uitgebluste meer dood dan levend. Maar het leven blijft toch maar winderig leeg.

De hond van Angelie verwelkomt ieder op gelijke wijze. Een rondje ervaringen: Prediker maakt leven depressief, zinloos, absurd, discriminerend naar vrouwen, en ook troostend bij verdriet, verhelderend in de beweeglijke onbeweeglijkheid, evenwichtig in zijn contrasten. Wat een aanvullingen van anderen: ja zo had ik het nog niet ervaren.

Hoe beperkend blijkt de eigen huiver, en onvermogen om te doorzien.

Thuis kiezen we teksten en vertalingen met dank aan Eijkman, Hawinkel, Ter Linden

die de beelden van Prediker herkenbaar maken en verbinden met ons leven.



Hoe geef je dit vorm in ons samen zijn met de groep in die heerlijke ademruimte van de kerk in Limmen? Dat wordt geen kerkdienst in het keurslijf van de vaste kerkelijke liturgie met ons als voorgangers van waarheid en leven.. We zijn allen gelijkwaardige deelnemers in een samenwerking om te beleven in muziek en beelden, in vragen om respons, in delen van ervaringen, in de overgave van jezelf in de gezamenlijke stilte, in het licht zetten van de verbinding met anderen, in het mee geven van de zegening aan elkaar .

Dit gaat veel verder dan te volstaan met ieders inbreng. We zijn er een keer extra druk mee. En al ontbreekt de beelden-beleving, we maken er het beste van. Heerlijk met veel muziek van Marianne en Carolien. En ieder doet mee met hart en ziel.