



Nieuwsbrief 16

oktober 2021

Stichting 'De Witte Duif' heeft als doel het bevorderen, ondersteunen en organiseren van muzikale en andere creatieve activiteiten in Castricum vanuit Christelijk perspectief. - www.dewitteduifcastricum.nl -
e-mail info@dewitteduifcastricum.nl - secr. Johan Maat, tel. 06 2822 9022 - bankrekening: NL83 TRIO 0391 2135 12



Beste duifgenoten

Wat fijn dat we als Witte Duif eindelijk weer mooie dingen kunnen ondernemen. We waren al voorzichtig begonnen met een Duifje op 4 juli met het indrukwekkende thema "De vreugde van samen" en we hebben twee hele gezellige borrels gehad, heerlijk in de tuin, op 14 juli en 25 augustus.

De voorbereidingen voor een volgend Duifje zijn in volle gang.

En dan is ook van start gegaan het prachtige project: het muziektheater "As it is in heaven". Het is zo mooi dat er zoveel mensen aan meedoen en ook dat er extra aanmeldingen zijn gekomen door de uitnodiging in de krant.

Waar we heel blij mee zijn is dat we in de Dorpskerk kunnen repeteren.

De laatste periode is er duidelijk verbetering gekomen in de relatie tussen de Witte Duif en de Protestantse gemeente. Twee bestuursleden van de Witte Duif hebben zich intensief beziggehouden met de beroepingscommissie van de nieuwe predikant en de beleidscommissie van de Protestantse gemeente.

Er zijn in het afgelopen jaar regelmatig gesprekken gevoerd tussen leden van de Witte Duif en de Protestantse gemeente, waarin ruimte werd gegeven voor discussie en het respect voor elkaar groeide. Dit was mogelijk mede dankzij het herstellende werk van de interim predikant van de Protestantse gemeente, ds. Roel Knijff.

Uiteindelijk heeft er een gesprek plaats gevonden van het hele bestuur van de Witte Duif en de Protestantse Gemeente, waarin we elkaar goed konden vinden en het gevoel kregen dat we samen verder kunnen werken aan een goede toekomst. Natuurlijk is nog lang niet alles opgelost, maar het begin is er!

Na alle coronaperikelen mogen en kunnen we gelukkig weer veel meer met elkaar gaan ondernemen. Wel zullen we weer moeten wennen, er is een gevoel van elkaar gemist hebben, dus wordt het een soort van nieuwe start. Op naar een nieuwe, gezamenlijke toekomst!

Arnold, Dick, Huib, Isabella en Johan

We willen graag de traditie van de 'Duifjes' weer oppakken. Het vaste moment daarvoor is de **derde zondag van de maand**. Maar niet altijd lukt dat. De Duifjes van oktober en november waren niet mogelijk op de derde zondag en zijn verplaatst naar de vierde zondag van de maand.



zondag 24 oktober
Duifje over

'Genade is de grondtoon'

in de Protestantse Kerk van Limmen,
Zuiderkerkenlaan 25

"De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust een fascinerende zonsopgang ... hartelijke woorden van iemand in je omgeving...Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze." "Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. Genade is de grondtoon."



Dit lazten we in visienota "Van U is de toekomst" van de Protestantse Kerk Nederland. Het sprak ons aan en verbindt ons met de kerk. In het Duifje gaan we aan de hand van het verhaal van een blinde in op dit thema.

Na afloop is er wat te drinken en te eten in 'Ons Huis' naast de kerk.. Als iedereen wat te eten mee neemt om te delen, hebben we zeker genoeg! Arnold Faber en Huib Bakker zullen dan een toelichting geven op de recente ontwikkelingen in de samenwerking met de Protestantse gemeente Castricum. Graag horen we jullie reactie daarop. Van harte welkom



David Garedja klooster in Georgië



Zondag 28 november
Duifje over
'Iconen: goddelijke schoonheid'

In dit Duifje wil ik iets vertellen over de betekenis van iconen. Iconen zijn als vensters op de hemel, maar we zijn zelf ook icoon. Tegelijkertijd wil ik er een meditatie moment van maken: samen luisteren naar de prachtige zang uit de Byzantijnse liturgie.

Ik wil graag samen bekijken of het mogelijk is om iets van Oosters Christelijke spiritualiteit via beeld, muziek en bezinning met elkaar te delen.

16.00-17.00 uur Duifje in de Dorpskerk; 17.00-19.00 uur ontmoeting in 'de Schakel', naast de kerk, waar we samen iets drinken en met elkaar delen wat ieder meeneemt voor een gezamenlijke maaltijd.

In de Schakel wil ik nog iets (met foto's) vertellen over onze kennismaking met monniken in een Servisch klooster.

Dit Duifje is een klein experiment. Met geïnteresseerden zou ik daarna graag willen bekijken of we aan deze vorm van Duifje een vervolg kunnen geven. Johan Maat



zondag 19 december: een 'Kerstduifje'



Duivenborrels

We willen ook graag de traditie van de 'Duivenborrels' weer oppakken. Het vaste moment daarvoor is de **eerste zaterdag van de maand**, van 17.00-19.00 uur bij iemand thuis. Dat kan goed op 6 november maar in december lukt dat niet. Dan wordt het 11 december.

Wie interesse heeft is van harte welkom. Uitnodigingen met de plaats van ontmoeting worden verstuurd naar ieder die deze nieuwsbrief ontvangt. De Duifjes van oktober en november waren niet mogelijk op de derde zondag en zijn verplaatst naar de vierde zondag van de maand

Het nieuwe muziektheater 'As it is in Heaven'



'As It Is In Heaven' is een Zweedse film uit 2004. Het verhaal gaat over Daniël Daréus, een bekende dirigent van in de 40, die tijdens zijn drukke carrière een hartaanval krijgt. Omdat hij het rustig aan moet doen besluit hij terug te keren naar zijn geboortedorp in het noorden van Zweden. Hij gaat in het oude schoolgebouw wonen. Doordat hij onder een artiestennaam terugkeert, herkent niemand hem als het veel gepeste jongetje van vroeger

De film draagt enkele ferme stellingnames uit:

- Muziek moet niet als een prestatie worden beoefend ("het is geen wedstrijd"). Muziek staat ten dienste van het gelukkig maken van de mensen.
- De mens mag zijn leven op zijn eigen wijze leven, en zich ontplooiën op de manier die het best bij hem/haar past.
- 'Zonde' bestaat niet. Het is uitgevonden door de kerk, om daarna te kunnen 'vergeven' en daarmee macht over de bevolking te kunnen uitoefenen.
- Wie al in zijn jeugd anderen in elkaar slaat, zal dat ook als volwassene blijven doen als niemand ingrijpt.

(bron wikipedia)



Van het verhaal van de film is een aparte Nederlandstalige musical versie gemaakt.

De eerste kooravond



Het was voor iedereen weer even spannend en wat aftasten. Sommige mensen hadden elkaar in anderhalf jaar niet meer gezien. Anderen nog recent, maar er was toch veel te bespreken - al moest dat uiteraard op Corona voorwaarden!

Eerst werden we welkom geheten door de voorzitter van de Witte Duif. Daarna werd het verhaal van "As it is in heaven" op een leuke manier verteld en liet de dirigent, Marianne Beitler, ons alvast de melodie van "Gabiëllas song" horen.

Wij, als koor, gingen ook mee doen. Eerst wat oefeningen om lijf en stem wat op te warmen, daarna een toon inzetten op de manier van Daniël Darëus, de dirigent in het verhaal. Het klonk nog wat onzeker, maar na het inzingen met wat bekende teksten op bekende melodieën kwamen de stemmen los.

We zongen wat liederen in canon, eerst alles door het hele koor, daarna in drie groepen en uiteindelijk in zes. En.. het klonk als een klok. Voor we er erg in hadden, was het al weer tijd en eindigden we met Ubi Caritas, meerstemmig.

We kijken terug op een heerlijk begin van hopelijk een mooi koorseizoen!
Angelie Graumans



Zomerduivenborrel bij Huib en Joke

Eindelijk kon het weer, een duivenborrel! Op 14 juli was iedereen welkom om bij ons op de Bizetstraat in de tuin elkaar te ontmoeten, samen een glaasje te drinken, een hapje te eten en zelfs samen te zingen. Dat laatste deden we uiteraard zeer verantwoord buiten en vaak (maar niet altijd) op gepaste afstand van elkaar.

Ook heel leuk was dat er een aantal mensen waren gekomen waarmee ik samen in de beroepscommissie van de Protestantse gemeente heb gezeten, dat maakte het nog meer verbindend.



Marianne had haar accordeon meegenomen en is ons voorgegaan in diverse oud-Nederlandse 'evergreens'.

Het concert werd toepasselijk geopend met "Dit is een meezinger, van holadiejee, en als iedereen meezingt, zingt er niemand niet mee!", gevolgd door "Het land van Maas en Waal", "24 rozen", "Ik heb eerbied voor jouw

grijze haren" en nog veel meer! Isabella heeft ook nog een prachtig verhaal voorgelezen van Toon Tellegen, over de eendagsvlieg die tweedagsvlieg kon worden.

Er waren meer dan 30 mensen en de sfeer was zonder meer uitbundig te noemen, iedereen was ontzettend blij dat we op deze manier weer samen konden zijn!

Huib



FINANCIËN

Per 30 juni 2021 hebben we weer een financieel verslagjaar afgesloten.

Ondanks de coronaperikelen konden we door spontane bijdragen aan alle vaste verplichtingen keurig voldoen en is het banksaldo gebleven op niveau van een jaar eerder.

Alle gulle gevers hartelijk dank!!!
Penningmeester Dick