

Stichting 'De Witte Duif' heeft als doel het bevorderen, ondersteunen en organiseren van muzikale en andere creatieve activiteiten in Castricum en vanuit Christelijk perspectief.

Secr. Anouk Schagen - T. 06 1023 8557 - E.: info@dewitteduifcastricum.nl - bankrekeningnummer: NL83 TRIO 0391 2135 12

Nieuwsbrief 6

februari 2018

Een nieuw jaar 2018



Sinds de laatste Nieuwsbrief van november is er veel gebeurd met de Witte Duif, leuke maar ook minder leuke dingen.

Het hoogtepunt was zonder meer de uitvoering van de Kerstcantate "De Verhalen" op 22 december in de Protestantse Kerk in Limmen. Het was bijzonder om dit met zoveel mensen (koor, projectkoor en musici) samen te kunnen doen, het was voor het publiek en uitvoerenden een hartverwarmende ervaring!



Dat hartverwarmende hadden we als bestuur wel nodig, want de maand ervoor waren we terecht gekomen in een onverwachte en verdrietige aanvaring met de kerkenraad van de PKC. De kerkenraad heeft besloten dat De Witte Duif de gebouwen van de PKC niet meer mag huren. Na enige gesprekken is overeen gekomen dat De Witte Duif en de PKC voorlopig zoveel mogelijk hun eigen weg zullen gaan. Beide partijen hebben overigens wel uitdrukkelijk verklaard dat iedereen van harte welkom is bij de activiteiten van De Witte Duif en de PKC. We zijn het erover eens dat iedereen zich volledig vrij moet voelen om mee te doen met alles wat hij/zij plezierig, inspirerend of belangrijk vindt, ongeacht wie het organiseert.

Het plan voor komend jaar is om vooral samen (nieuwe) projecten op te starten en uit te voeren. Als bestuur van de Witte Duif hebben we heel wat plannen voor 2018, maar voordat we hier actie op ondernemen willen we heel graag met elkaar in gesprek over wat de verwachting en wensen zijn voor komend jaar. Om daarachter te komen organiseren we op 18 februari een bijeenkomst in "Ons Huis" in Limmen, verderop kun je hier meer over lezen. Wat we in ieder geval willen gaan doen is een speciaal muzikaal project voor Pasen, de "Matteuspassie". De "Matteuspassie" zal worden uitgevoerd door het koor van de Witte Duif, aangevuld met musici en een speciaal voor de gelegenheid te formeren Projectkoor. Ook hierover lees je verderop meer. Verder zullen we in mei beginnen met repetities voor de musical "Maria, de kracht van de liefde".

Huib Bakker, Isabella Branderhorst, Arnold Faber, Dick Min, Anouk Schagen



Over ons

Een nieuw jaar, een nieuwe start!

Om weer even alles op een rijtje te zetten, hier een klein stukje over ons, het bestuur van de Witte Duif.
Het bestuur van de Witte Duif bestaat uit 5 leden:

Anouk Schagen - Secretaris
Arnold Faber
Dick Min - Penningmeester
Huib Bakker – Voorzitter
Isabella Branderhorst – ViceVoorzitter

Dit zijn onze 'officiële' titels.

We willen met elkaar projecten maken en uitdenken. Om een beetje structuur hierin aan te brengen hebben we naast de 'officiële' titels een verdeling gemaakt wie aanspreekpunt is voor welk project. Per project zal dit verschillen, bijvoorbeeld voor de musical is Isabella het aanspreekpunt. Anouk is aanspreekpunt voor het koor en Arnold voor de verschillende locaties. We hebben aan Johan Maat gevraagd om aanspreekpunt voor de PR te zijn, zodat hij ons alert kan maken wanneer er weer bijvoorbeeld een nieuwsbrief uit kan.

Ongeveer eens in de maand/zes weken komen we bij elkaar om de activiteiten en dergelijken door te spreken. Johan is hierbij aanwezig als notulist. In deze overleggen bespreken we de verschillende projecten en kijken we vooruit naar wat we nog willen. Op dit moment hebben we de overleggen in het teken van 'bezinning'. De vragen waar we mee bezig zijn hebben betrekking dit nieuwe jaar: Wat willen we? Waar staan we als Witte Duif? Hoe willen we verder? Wat/Wie hebben we daarvoor nodig?

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar, positief en minder positief. Om 2018 met nieuwe energie te beginnen hebben wij deze tijd van bezinning nodig. Onder andere het komende Duifje zal hiervoor gebruikt worden om met elkaar te brainstormen voor (nieuwe) ideeën en te inventariseren wat we met elkaar willen en van elkaar verwachten.

We willen een ieder vragen om altijd contact op te nemen wanneer er vragen zijn of onduidelijkheden, voel je vrij om ons aan te spreken met ideeën, wensen, vragen!



In gesprek met elkaar: zondag 18 februari en zondag 18 maart

Het eerste Duifje van het nieuwe jaar! ☺
Kom je ook op 18 februari naar Ons Huis in Limmen?!

Het thema van dit Duifje is: **De Witte Duif in 2018**
Om samen op te trekken, is het goed om met elkaar te bespreken wat we het komende jaar willen.

Iedereen is meer dan welkom om aan het einde van de middag samen een hapje te eten.
Om ervoor te zorgen dat iedereen wat te eten heeft; vragen we wat mee te nemen.
Mocht dit ingewikkeld zijn is dat natuurlijk geen probleem. We delen wat we hebben.

Graag horen wij wat je mee neemt, zodat we niet straks op een houtje hoeven bijten..!
Laat dit weten via de mail (anoukschagen4@hotmail.com) of via de telefoon (bellen/appen) 06-10238557.

DUS:

Wanneer: 18 februari 2018 – van 16:00 – 18:00 uur en daarna voor wie wil, samen een hapje eten.

Waar: Zuidkerkenlaan 25, tegenover de Protestantse kerk Limmen. Mocht je geen vervoer hebben, laat dit even aan Anouk (06-10238557) weten! Dan regelen we dit.



Een nieuwe plek om samen te zingen



Elke maandagavond van 20:00 – 21:30 uur zingen we met elkaar een variërend repertoire. Op dit moment zingen we uit de koormap aangevuld met liederen van het project de Matteüs Passie.

We zingen in 2018 op een nieuwe locatie, het Clusius College in Castricum. We zijn super blij dat we gebruik mogen maken van deze locatie midden in het dorp. Het is natuurlijk even wennen; het zoeken naar de waterkoker, het aanzetten van het alarm; het openen van de deuren.. maar we kunnen met elkaar zingen in een ruimte waar je u tegen zegt!

Natuurlijk zijn we dringend op zoek (zoals elke koor..) naar mannen die ons wekelijkse koor willen komen versterken, met dit project en wellicht ook daarna! Dus heb je niks te doen op maandagavond, sta je open voor een uitdaging om vierstemmig te zingen en hou je van gezelligheid: meer dan welkom! ☺
Voor vragen of informatie neem contact op met Anouk.

Repetities koor: maandagavond van 20:00-21:30 uur in het Clusius College Castricum (Oranjelaan 2a)



Passie voor de Passie!

Op Palmzondag 25 maart zal het koor van De Witte Duif, samen met musici en een speciaal voor de gelegenheid te formeren projectkoor, de Matteüspassie van Piet van Midden en Gerard van Amstel uitvoeren. Deze uitvoering vindt plaats in de Protestantse Kerk in Limmen. De aanvang is half 4 en de toegang is gratis.

In de tijd voor Pasen wordt op heel veel plaatsen in Nederland de Mattäus Passion van Johan Sebastian Bach uitgevoerd, het door Bach getoonzette verhaal van Jezus' lijden en sterven naar het evangelie van Mattheus. In het spoor van deze traditie zijn tot op de dag van vandaag ook nieuwe Passies gecomponeerd.



Een van die nieuwe getoonzette lijdensverhalen is de Matteüspassie van Piet van Midden en Gerard van Amstel. Bijzonder aan deze Passie is dat ze vier oorspronkelijke koralen van Bach's Matthäus Passion bevat, waarbij het publiek van harte is uitgenodigd om mee te zingen. Oude en nieuwe muziek, koor- en samenzang wisselen elkaar zo verrassend af.

De passie begint met het bezingen van mooie dromen, de dromen van geloof, hoop en liefde, die al met het verhaal van Abraham worden genoemd. Na het verraad van Judas, de verloochening door Petrus en de kruisdood van Christus, eindigt de passie met het duet van de twee Maria's (moeder en volgeling): "Mensen gaan en mensen komen, opgeschreven in Gods hand. Leven door God ingenomen aan die verre overkant." Het koor bevestigt dit duet met de woorden: "En ze slapen en ze dromen, totdat Hij hen wakker maakt: 'Ik heb alles nieuw geschapen. Het is tijd om op te staan'."

Tijd om op te staan, om erbij te zijn en om geraakt te worden!

Zangers gezocht voor het Projectkoor voor de Matteüs passie

Speciaal voor de uitvoering van de Matteüs Passie wordt er een projectkoor gevormd. Het projectkoor zal een aantal éénstemmige stukken zingen en (samen met het publiek) de vier koralen uit de Matthäus Passion van Bach..

Natuurlijk zijn wij op zoek naar zangers die het leuk vinden om mee te zingen in dit projectkoor! Vind je het leuk, ben je beschikbaar op de woensdagavonden en zie je het als een uitdaging om met elkaar een mooi stuk neer te zetten: zing dan met ons mee!! ☺



Wat feiten op een rij:

Uitvoering: zondagmiddag 25 maart 2018 om 15:30 uur

Locatie: Protestantse kerk Limmen (Zuidkerkenlaan 25)

Repetities projectkoor: Woensdag avond vanaf 21 februari van 20:15- 21:45 uur in De woonkamer van Boske (Dorpsstraat 23, Castricum)

Generale koor én projectkoor: Zeer waarschijnlijk woensdagavond 21 maart 2018.

Om je aan te melden, of als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Anouk Schagen: anoukschagen4@hotmail.com of 06-10238557



Een bijzonder oratorium

Ervaringen met 'De Verhalen' van een nieuw koorlid



In oktober starten de repetities voor het kerstoratorium De Verhalen. Los van elkaar zijn het koor, projectkoor en musici met hun onderdeel van De Verhalen druk in de weer. Als koorlid vroeg ik me wel eens af hoe het eindresultaat zou klinken. En dan is het eindelijk zover, na drie maanden oefenen is er dan de generale repetitie. Voor het eerst komen het projectkoor, de musici en het koor van de De Witte Duif bij elkaar. Wonder boven wonder passen alle stukjes van het muziekstuk prachtig in elkaar en krijgt de muziek gelijk meer inhoud en

betekenis. Tot dan toe had ik geen idee hoe het stuk samen met de anderen een geheel moest worden.

Op 22 december hebben we in de protestantse kerk in Limmen de uiteindelijke uitvoering. Het is een mooie avond. na afloop zijn de bezoekers er stil van. 'De Verhalen' vallen op hun plaats.

De avond sluiten we in gezamenlijkheid af met het zingen van diverse kerstliederen.

Tot in het nieuwe jaar blijft de tekst van verschillende liederen in mijn hoofd hangen.

De Verhalen zijn mijn verhaal geworden.....



Hopelijk kunnen we eind van dit jaar dit mooie stuk nog een keer zingen.

In januari zijn de eerste repetitie gestart voor de 'Mattheus Passie'. We kijken nu al uit naar ons optreden op Palmzondag. Maar voor het zover is moeten we nog wel wat repeteren!