

## Nieuwsbrief 1 - oktober/november 2016



### Presentatie musical 'Jozef'



Huib Bakker spreekt het welkom op de zeer geslaagde presentatieavond

Op woensdag 12 oktober was er een avond met de presentatie van de nieuwe musical 'Jozef'. Huib Bakker opende de avond en verwelkomde Marianne Beitler met bloemen. Iedereen was blij met de nieuwe start.

Marianne Beitler en Corrie de Geeter gaven daarna een prachtige presentatie van de musical. Al heel snel werd er weer vierstemmig gezongen. En natuurlijk is er ook bij deze musical weer voor elk wat wils. Zingen, spelen, muziek maken, decors maken ... het is allemaal mogelijk.

De opkomst was boven verwachting en met hopelijk nog wat aanvulling belooft dit weer een prachtig en enthousiast ontmoetingsgebeuren te worden. Huib bedankte iedereen na afloop en het bestuur van 'de Witte Duif' trakteerde iedereen nog op een drankje.

Voor de uitwerking hopen we op veel enthousiaste vrijwilligers. Dus wanneer je wilt meedenken of meehelpen, kom gewoon! **iedere woensdagavond in de Maranathakerk, 19.30 – 21.30 uur.**

Het verhaal van Jozef is gebaseerd op een verhaal in het eerste bijbelboek. (Genesis 37-50). Het is een familiedrama over aartsvader Jacob en zijn twaalf zonen en één dochter. De hoofdpersoon is het jonge dromerige zootje Jozef die zich belangrijker vindt dan zijn oudere broers. Dat gaat niet goed en uiteindelijk komt hij als vreemdeling en slaaf terecht in Egypte. Daar krijgt hij een affaire met zijn bavin en belandt in de gevangenis. Jozef heeft echter een bijzonder talent om dromen uit te leggen, waarmee hij de farao grote diensten bewijst. Die maakt hem als dank tot hoogste ambtenaar van het land. Dan ontmoet Jozef zijn broers en vader die vanwege de honger naar Egypte zijn gekomen. Jozef is een intrigerend verhaal dat onderwerp is van vele romans, toneel- en muziekstukken. Het is ook bijzonder omdat het ook in de Koran is terug te vinden. Jozef is dus een veelkleurig, interreligieus verhaal dat veel te denken, te zingen, én te spelen geeft. In deze musical is er bijzondere aandacht voor die ene dochter...



Marianne en Corrie vertellen over de nieuwe musical



### Eigen logo

Als Stichting 'de Witte Duif' hebben we inmiddels een eigen logo dat is ontwikkeld door drukkerij RAD uit Dordrecht. We zochten naar eenvoud en stijl en we zijn zeer tevreden met het resultaat. We hopen dat het logo in de toekomst op veel plaatsen te zien zal zijn.



## *Bestuur*

In de afgelopen weken ging onze aandacht vooral uit naar het mogelijk maken en opstarten van de musical. Maar tussendoor hebben we ook aan ons beleidsplan gewerkt. Het beleidsplan moet helder uitleggen waar we voor staan en wat we willen bereiken. Het beleidsplan is ook nodig om de zgn. ANBI status te kunnen aanvragen (de ANBI status is onder meer nodig om donateurs in de gelegenheid te stellen hun gift aan ons van de belasting af te kunnen trekken).

De directe aanleiding voor het oprichten van de stichting was om musicals en andere muzikale projecten te kunnen organiseren. Maar in de toekomst willen we ook andere activiteiten in religieuze sfeer gaan ontplooiën, zoals nieuwe, zingevende projecten die groepen verbinden en tegenstellingen overbruggen. We denken dat daar juist in deze tijd veel behoefte aan bestaat.

In dit verband is het leuk om te melden dat onze eerste musical bijzondere aandacht heeft voor wat er kan spelen en mis kan gaan binnen families en tussen generaties, culturen en religies. En ook hoe dat vervolgens kan worden opgelost en er verzoening kan worden bereikt.



## *Contact met de Protestantse Kerk Castricum*

In de afgelopen weken hebben we een aantal gesprekken gehad met het dagelijks bestuur van de kerkenraad van de Protestantse Kerk Castricum. Die gesprekken waren positief en constructief. De Protestantse Kerk Castricum ondersteunt ons van harte in het organiseren van de musical 'Jozef'. We hopen samen dat de musical zal bijdragen aan het herstel van de eenheid van de Protestantse gemeente. De Protestantse Kerk Castricum is overigens geen mede-organisator van de musical, maar faciliteert de musical door de Maranathakerk voor een coulant bedrag aan ons voor repetities en uitvoeringen te verhuren.



## *Financiën*

We zijn heel blij met de donaties die wij tot nu toe hebben ontvangen. We zijn er nog niet, maar we hebben voldoende geld om van start te gaan met de musical en de Maranathakerk te kunnen huren. Een aantal kosten zijn uiteraard nu nog niet bekend. Zodra het financiële plaatje duidelijk is zullen we dat melden. We zullen ook jaarlijks onze balans van kosten en baten publiceren.

Donaties (of toezeggingen) blijven zeer welkom!

**Tenslotte:** zie voor contact, nieuwsbrief, website, donaties of als je 'Vriend' wilt worden van Stichting 'de Witte Duif' de colofon in de kop van de nieuwsbrief. Voor vragen of informatie kun je altijd even bellen naar Anouk Schagen (tel. 06 1023 8557) of Isabella Branderhorst. (tel. 655 983)



foto's Jaap Ferwerda