



Nieuwsbrief 14

mei 2020

Stichting 'De Witte Duif' heeft als doel het bevorderen, ondersteunen en organiseren van muzikale en andere creatieve activiteiten in Castricum vanuit Christelijk perspectief.

www.dewitteduifcastricum.nl

e-mail info@dewitteduifcastricum.nl - secr. Johan Maat, tel. 06 2822 9022 - bankrekening: NL83 TRIO 0391 2135 12

Bij deze nieuwsbrief ...

het licht maakt zich sterker
korter het duister van de nacht
langer het lichten van de dag
Vogels zingen onverstoord nieuw
bomen en struiken openen hun groen hemelwaarts

Onverwacht werd alle leven ingrijpend veranderd.
Onverwacht viel er heel veel stil.
Langzaam hervatten we nu weer onze gang
voorzichtig en met afstand

We ademen weer op, voorzichtig en behoedzaam
nog even wachten,
en met nieuwe creativiteit willen we het leven heroveren
Pinksteren, nieuwe verbondenheid

Goede dagen van Pinksteren gewenst en hartelijke groet

Arnold Faber, Dick Min, Huib Bakker, Isabella Branderhorst, Johan Maat



Pinksteren

Eén kracht als van vuur áchter alle verdeeldheid van leven, van meningen en stemmen, verdeeldheid van talen, verdeeldheid van huidskleuren, verdeeldheid van rassen en culturen. Eén kracht als van vuur brengt mensen bij elkaar, breekt muren af.

Eén kracht als van vuur en ieder mens ontvangt daarvan.



Het water van de Niagara watervallen in floodlight, als een stroom

Overal is zij.

We moeten haar alleen opsporen : in onszelf, en in elkaar en in deze wereld. En het zal altijd Pinksteren zijn.



Uit ons computer beraad

We hebben onze 2^{de} vergadering via de computer gehad. We kregen dit keer gezelschap van ds Roel Knijff. Hij had voorstel geformuleerd als handreiking in het proces van toenadering tussen Witte Duif en protestants Castricum. Het werd echt een vorm van brainstormen zonder verdere besluiten.

Het belangrijkste is dat iedereen van harte wenst dat alle positieve krachten gebundeld zullen worden in de toekomst. Gezocht wordt nu naar de beste stappen om daar te komen.

Het was een gesprek in de sfeer van Pinksteren: geloven vanuit en zoeken naar de kracht van vuur die ons samen bezielt...

We vonden het nog te vroeg – en te laat op de avond – om verder nog stil te staan bij de toekomst van onze activiteiten. We moesten nog even afwachten hoe het beleid rond het virus zich zou ontwikkelen.

Maar binnenkort willen we bekijken wat we wél zouden kunnen gaan doen nu er duidelijke versoepelingen mogelijk zijn. Ook willen we dan kijken hoe we met elkaar in gesprek kunnen gaan over de gesprekken met de Protestantse Gemeente. Hoe kijken we samen tegen onze toekomst aan?



Onderling contact

Op verzoek is de contactlijst van sympathisanten van de Witte Duif aangevuld met adresgegevens. Wie dat wil kan daarmee gemakkelijk anderen vinden om even te bellen, te mailen of een kaartje te sturen. Van harte aanbevolen.

De lijst moeten we vanwege de privacy vertrouwelijk houden en gaat alleen naar wie op de lijst staat.

We kregen het verzoek om een keer een video ontmoeting te organiseren. Arnold zal dat oppakken en wanneer er een moment is afgesproken dan gaat er een mail rond met instructies.

**De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.**

**De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w'als onze harten aandachtig luistren**

**in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van 't leven der planeten**

**en mensche' en diere'. Er is niets wat kan
storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeeke weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.**

Henriëtte Roland Holst (1869-1952)

